

Vraag het aan Morya



Hou rekening met de ander

“Engageer je nooit zover in een gesprek of in een relatie bijvoorbeeld, als je niet zeker bent dat die ander aan zal kunnen wat je zegt of doet. Want je moet je altijd aanpassen aan de omstandigheden. Er zijn heel veel verschillende mensen op deze aarde met verschillende basisprincipes, met verschillende ervaringen van goed en slecht, met verschillende normen. Alles wat je zou kunnen bedenken aan verschil is aanwezig op deze aarde. Alles is er op deze aarde. Daarom, wees voorzichtig met mensen, maar niet zo voorzichtig dat je jezelf niet meer durft te zijn.

Je moet telkens weer kunnen zien bij wie je bent en waar je naartoe gaat en op welke manier je daar samen kan zijn. Het is belangrijk dat je in jezelf durft te staan, met jezelf durft te leven samen met anderen en dat je rekening houdt met die ander, want ook die ander staat in een groei, in een ontwikkeling en kan op bepaalde momenten sommige dingen niet aan. Dat weet je en het is belangrijk dat je daar rekening mee houdt.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 7: ‘Kiezen voor het goede is kiezen voor de ziel’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 427

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


